

# Jannie Hartog

De laatste keer dat ik haar zag zat ze peinzend op een steen  
Ik keek haar vol bewondering aan en dacht waar gaat dit heen.  
Ze zei: Jan, hou jij het geld maar; ze noemde iedere jongen Jan.  
Mijn hart kapot, mijn geest op slot  
En doorgaan valt mij zwaar.

Je herkent haar van de foto  
Je hebt stiekem ook gegluurd  
Geef mij een kans toch Jannie Hartog  
Sekteleider van de buurt.

Ze slijt bijbels langs de deuren en ecstasy online.  
Ze plant voortdurend handeltjes en importeert ook wijn.  
Plots zie ik haar met een gitaar op het pleintje voor de Waag  
Als heilsoldaat een preek paraat maar een beetje zachter graag.

Refrain:

Stel je voor je ziet haar dinsdag met een patser aan haar arm  
Uit een kamer komen op drie hoog bij motel van der Valk?  
Ik schud mijn grijze haren, waarom zit ik hier nog mee?  
Want als hartzeer een commercial was zat ik constant op TV.

Je herkent haar van de foto  
Je hebt stiekem ook gegluurd

Geef mij een kans toch Jannie Hartog

Hari Krisnah van de buurt.

Muziek: John Prine

Tekst: Douwe de Vries